

TANRI

**BENI**

SEVIYOR

KEITH MOORE TARAFINDAN



# **Tanrı Beni Seviyor**

**KEITH MOORE TARAFINDAN**

TANRI BENİ SEVİYOR

Telif Hakkı 2018 Keith Moore  
Yeniden basım 2022, 2020

ISBN: 978-1-940403-01-4

BK25TR

Moore Yaşam Bakanlıkları  
6009 İş Bulvarı  
Sarasota, Florida 34240  
941-702-7390  
[www.moorelife.org](http://www.moorelife.org)

Aksi belirtilmedikçe, bu kitaptaki tüm Kutsal Kitap alıntıları Kutsal Kitap'ın Ortak İngilizce Sürümü'ndendir.

## Tanrı Beni Seviyor

Galatyalılar 5:6 şöyle der: "Mesih İsa'da sünnet olmak ya da olmamak önemli değildir, ama sevgi aracılığıyla çalışan iman önemlidir." Değeri olan dışsal şeyler değildir – dışa dönük gözlemler veya eylemler – değildir. Değeri olan inançtır. Ayet şöyle der: "Sevgi yoluyla çalışan iman" veya Güçlendirilmiş İncil'in dediği gibi, "İman aktive oldu... sevgi yoluyla." Başka bir çeviri, "Sevgi yoluyla işleyen inanç" diyor. İnanç sevgiyle çalışır. O çalışır ve sevgi yoluyla ve sevgi tarafından aktive edilir. İnanç ve sevgi arasında bir bağlantı var mı? Eğer sevgi işlemiyorsa, bu inancı etkiler mi? Evet, olacak. Bu yüzden inanç hakkında düşündüğümüzde sevgi hakkında düşünmemiz gerekir, çünkü inanç sevgi ile çalışır.

Eğer sevgi olması gerektiği gibi orada değilse, o zaman inanç çalışması gerektiği gibi çalışmayacaktır.

1 Yuhanna bölüm 4, aşk üzerine muazzam bir pasajdır. 7-9. ayetler şöyle der: "Sevgili dostlar, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven herkes Tanrı'dan doğar ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz, çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı'nın sevgisi bize bu şekilde vahyedilir: Tanrı, O'nun aracılığıyla yaşayabilmemiz için biricik Oğlu'nu dünyaya gönderdi. Tanrı sevgisinin bir tezahürü vardı ve var. 10. ayet şöyle devam eder: "Bu sevgidir: Tanrı'yı sevdiğimiz için değil, O'nun bizi sevdiği ve Oğlu'nu günahlarımızla ilgilenen kurban olarak gönderdiği içindir. Sevgili dostlar, eğer Tanrı bizi bu şekilde sevdiyse, biz de birbirimizi sevmeliyiz."

1 Yuhanna 4:17 şöyle der: "Kıyamet Günü'nde güven duyabilmemiz için sevgi içimizde bu şekilde mükemmelleştirdi, çünkü bu dünyada Tanrı'nın olduğu gibi tamamen aynıyız. Sevgi ve cesaret arasında bir bağlantı var mı? Güven ve cesaret inançla ilişkilendirilir mi? Evet ve hepsi sevgiyle bağlantılı. Bunu 18. ayette daha ayrıntılı olarak açıklar. "Aşkta korku yoktur..." Korku yok. Kesinlikle korkunuz olmasaydı, sadece güven ve cesaretiniz olsaydı, inançlı olur muydunuz? Evet ve bu sevginin sonucudur. "Mükemmel" ya da tam, "aşk korkuyu dışarı atar" demeye devam ediyor. Bu kelime *dökümü* güçlü bir kelimedir. "Nereye indiğini umursamadan atmak" anlamına gelir ve sevginin korkuya yaptığı şey budur. Aşk korkuyu buradan atar. Hoşuma gidiyor. "Mükemmel aşk korkuyu uzaklaştırır, çünkü korku işkence bekler." Korku işkence etmektir. Faturalarınızın ödenmeyeceğinden korktuğunuzda, çalışmaya çalışırken veya evin etrafında bir şeyler yapmaya çalışırken korku zihninizin arkasında kemirilir. Ve korku ilişkilerinizi etkiler.

Pek çok insan finansal baskı nedeniyle baskı ve stres altında ve bu sadece başaramayacakları korkusu. Bu, paranın zamanında orada olmayacağı ya da yeterince sahip olmayacakları korkusudur. Ya da bedenleri hakkında korku içinde olabilirler - iyileşmeyeceğinden veya daha da kötüye gideceğinden. Bu, orta yaşta ölecekleri ya da erken ölecekleri korkusudur.

Eğer ona boyun eğerseniz, bu korku tüm uyanık saatlerinizde sizinle birlikte olur. Gecenin ortasında sizi uyandıracak. Bu işkencedir ve Tanrı'dan değildir. Tanrı bize korku ruhunu vermedi.

## Tanrı Beni Seviyor

Korkudan ne kurtulacak? Tam sevgi. Tam sevgi onu dışarı atacak. Onu dışarı atacak ve dışarı itecek, böylece sadece cesaretiniz olacak. Bunun sesini seviyorum, değil mi? Tanrı'nın sevgisi ve Tanrı'nın imanı birbirinden ayrılamaz. Operasyonda ayrılmaz bir bütündürler.

Pavlus, 2 Timoteos 1:12'de şöyle demiştir: "... Güvendiğim kişiyi tanıyorum. Tanrı'nın o güne kadar güvendiğim şeyi koruyacak kadar güçlü olduğuna inanıyorum." Kime inandığımı biliyorum. İnanç sadece ilkelere zihinsel bağlılık ya da yasal bir ritüel ya da rutin değildir. İnanç, sözleri söyleyenin bilinmesinde yatar. O'nu tanıyorum. O'nun hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilmiyorum, ama O'nu tanıyorum ve O da beni tanıyor. O'nun hakkında, eğer O bunu söylese, ona güvenebileceğimizi ve binayı onun üzerine inşa edebileceğimizi bilecek kadar çok şey biliyorum. Buna güvenebiliriz. O'nu tanımak sevgiyi bilmek demektir, çünkü Tanrı Sevgidir.

Çoğu zaman insanlar "mükemmel aşk korkuyu dışarı atar" veya "inanç sevgiyle çalışır" ifadesini duyduklarında, bunun sevgiyle hareket etmekten bahsettiğini düşünürler - eğer sevgi dolu davranacaklarsa, inançları işe yarayacaktır. Bu kesinlikle bir gerçektir ve bu onun bir parçasıdır, ama O *sadece* bunu söylemedi ve bununla *sınırlamadı*. İnancın bütünüyle sevgiyle çalıştığını söyledi. Bu yüzden bu ayetleri sadece başkalarına aşık olmakla ve bunun inancınızı nasıl etkilediğiyle sınırlamayın. Kesinlikle öyle, ama her şeyden önce, Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini anlamamız gerekir.

Tanrı'nın size olan sevgisi, Tanrı'ya olan sevginiz, kendinize olan sevginiz ve hemcinslerinize olan sevginiz, iman işleyişinde birlikte çalışır. İmanımı hızlandırmaya devam eden şey, O'nun beni ne kadar sevdiğine dair daha büyük vahiydir. O'nun beni gerçekten ne kadar önemseydiğini görmeye başladığımda, inancım ortaya çıkıyor ve bunu başaracağımı biliyorum - olağanüstü olduğum için değil, beni sevdiği için. Yanımda büyük biri var.

Yıllar önce, bir Doberman'ım vardı, bir Doberman'ın büyük, güzel bir örneği. Sanırım yaklaşık 110 kiloydu. Geceleri tanışmak istemediğim kişi o. Büyük, korkutucu bir köpekti ve o *benim* köpeğimdi, bu yüzden iyiydim. Ama yabancılar iyi değildi. Bu köpek her zaman yanımdaydı. Kamyonumun arkasına bindi, frizbimi® yakaladı ve eşyalarımı korudu. Ama etrafta herhangi bir yabancı olursa, onu izlemek zorundaydım, yoksa onları alırdı - ve onları da uyarmazdı. Sadece arkalarından gelirdi ve bildiğiniz bir sonraki şey, onlara sahip.

Bir gün bazı satıcılar geldi. Bilmiyordum ama bir arabaya binmişlerdi. Köpeğim arabanın arkasına gitti ve arkalarından takıldı. Pencereleri açmışlardı ve başını içeri soktu, onlara baktı ve hırladı. O arabaya açılır tavan yapacaklarını sanıyordum! Gittiler ve geri dönmediler.

Başka bir seferinde, bir arkadaş geldi ve küçük oğlunu getirdi. Sanırım çocuk yaklaşık iki ya da üç yaşındaydı. Arabadan indiler ve köpeğim vardı. Bu küçük çocuk korkmuştu. Açıkçası! Köpek çok korkutucu görünüyordu ve öyleydi. Ama babası büyük bir adamdı ve küçük çocuk babasının arkasında koşuşturdu ve bir bacağına arkasına baktı.

Köpekle konuştum, sonra onlara iyi olacaklarını söyledim. Arkadaşım etrafa uzandı ve küçük oğlunu aldı ve "Bunun için endişelenme oğlum. Seni rahatsız etmesine izin vermeyeceğim. O iyi. Hadi dışarı çık." Böylece küçük çocuk tam önüne çıktı. Şimdi, babasına dokunabileceği kadar yakın durdu, ama bir anda biraz cesaret buldu. Korkusunun sönmesini izledim ve yürüdü, uzandı ve burnundaki köpeğe dokundu - ama bir elini babasına dokunabileceği yerde tuttu. Korkusu

neden kayboldu? Çünkü büyük büyük babası onunla konuşmuş ve "Her şey yolunda, oğlum" demişti.

Şimdi anlamamı istediğim şey şu: Babası ona, "Şimdi oğlum, sana sözümü veriyorum: Bu büyük, kötü köpeğin seni rahatsız etmesine izin vermeyeceğim" demedi. Bunların hiçbirini söylemedi. Sadece "Hadi dışarı" dedi ve bu küçük çocuk babasının onu sevdiğini biliyordu, bu yüzden bunların hiçbirini söylemek zorunda değildi. Ona bakacağını, onu koruyacağını ve onunla ilgileceğini biliyordu çünkü onu sevdiğini biliyordu.

Tanrı'nın sizi sevdiğini *bildiğiniz* zaman, bu birçok sorunuza ortadan kaldıracaktır. Hayal kırıklıklarınızı ve tereddütlerinizi ortadan kaldıracak. İnsanlar "Tanrı beni iyileştirecek mi?" diye sorduklarında, O'nun onları ne kadar sevdiğini bilmiyorlar ya da soruyu sormazlardı. "Tanrı faturalarımı ödememe yardım edecek mi? Tanrı yakalanmama yardım edecek mi? Ben gerideyim. Tanrı borçtan kurtulmama yardım edecek mi? Bilmiyorum, bunun O'nun isteği olduğunu düşünüyor musun?" Bunu sormak, O'nu gerçekten tanımadığınız anlamına gelir. Kurtarılmadığınızı söylemedim, ama O'nu gerçekten tanıyorsunuz, çünkü O'nun sizi ne kadar sevdiğini bilseydiniz, bunu sormadınız bile.

Sadece O'nun yeteneğine iman etmek yeterli değildir. Markos 1:40'taki cüzzamlıyı hatırlıyor musunuz? Rab'be şöyle dedi: "Eğer istersen, beni temiz kılabileceğini biliyorum." Rab'bin bunu *yapabileceğine* ikna olmuştu, ama yapıp yapmayacağını bilmiyordu. Birçok Hıristiyan buna inanır. Tanrı'nın iyileştirme gücüne veya onların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine sahip olduğuna inanırlar, ancak bunu onlar için yapacağına ikna olmazlar. Bir kişinin ne kadar yeteneğe veya kaç kaynağa sahip olduğu fark etmez; onları sizin için kullanacaklarına ikna olmadıysanız, almak için inancınız olamaz.

Ama Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini bildiğiniz zaman, O'nun yeteneğini neden kullandığını ve bizi neden yarattığını bilirsiniz. "O sadık sevgiden zevk alır," diyor Mika 7:18. Bunu yapmak istiyor. Bunu yapmaktan zevk alıyor. Bu O'nun işidir. "Bununla ne demek istiyorsun?" diye sorabilirsiniz. Peki, Tanrı ne yapmaktan hoşlanır? Yapmaktan hoşlandığınız bazı şeyler var, ama Tanrı ne yapmaktan hoşlanıyor? Merhamet göstermekten zevk alır -O'nun hoşuna giden şey budur. Tanrı'nın şöyle demesini sağlar: *Ah, evet! Bundan zevk alıyorum!* Birisi O'na inandığında veya birisi kapıyı açıp O'nun onlar için yapabileceği şeyi yapmasına izin verdiğinde. Gözleri tüm dünyaya bakıyor ve Tanrı'nın iyi bir tarayıcısı var. O dünyayı tarıyor, Kendisine karşı yürekten olan birini arıyor. İnanan birini arıyor, böylece Kendisini onlar adına güçlü gösterebilir ve onlar için bazı şeyler yapabilir – bazı "Tanrı boyutunda" şeyler. (2. Tarihler 16:9) Bunu yapabildiği zaman, "Ah, evet! Hoşuma gitti." Bundan zevk alıyor.

Şeytan, Tanrı hakkında Kilise'ye ve dünyaya yalan söylemiştir. Kilise'nin çoğu, Tanrı'nın gerçekten insanlıkla ilgili olmadığını ima etmiştir. Onu yarattı ve ona bir kaçış verdi ve O bir yerlerde sadece onu izliyor, berbat olacağımızı biliyor ve sadece yargının düşmesini bekleyene kadar bekliyor. Dünyadaki birçok kişi, Kilise'nin söylediklerinden dolayı Tanrı hakkında bu izlenime sahiptir.

## Tanrı Beni Seviyor

Ama Tanrı bizi seviyor. O gerçekten, gerçekten bizi seviyor. O bizi önemsiyor. Kafamızdaki kılların sayısı gibi şeyleri izliyor. (Matta 10:30) Kafamdaki kılların sayısını saymıyorum, değil mi? Sevdiklerimin kafalarındaki kıl sayısına da yetişemiyorum, değil mi? Ama O yapar.

Bazı insanlar düşüncelerinde sislidir ve "Acaba Tanrı bunu umursuyor mu?" derler. İmanda bir miktar temeli olan insanlar bile O'nu sorgularlar. İşler devam ettiğinde ve istedikleri veya ihtiyaç duyduklarını düşündükleri kadar çabuk değişmediğinde veya gerçekleşmediğinde, düşman omzuna oturacak ve şöyle diyecektir, "Tanrı gerçekten umursamıyor. Eğer gerçekten umursasaydı, bu konuda bir şeyler yapıyor olurdu. Eğer gerçekten umursasaydı, bu kadar uzun sürmezdi. Böyle olmazdı." Asla, asla böyle fikirleri eğlendirmeyin! Onlar yalan!

Tanrı sizi önemsiyor ve eğer tüm senaryoyu görseydiniz, O'nun size O'ndan olmasını istediğinizden daha merhametli olduğunu görürdünüz. Çoğu zaman resmin tamamını görmüyorsunuz. Duanızı duydu. O sizin imanınızı onurlandırıyor. O sizin için bir şeyler yapıyor. O sizin için bir şeyler yaptı. Sizin için iyi bir planı var. Ve eğer sadece O'nunla birlikte kalırsanız, kendinizi iyi bir yerde bulacaksınız.

Ama şeytan bunu bilir, bu yüzden paydaşlığınızı bozmak ve engellemek ister. Bir şeyleri yüksek sesle sorgulamasanız bile, bu soruların sizi zihninizin arkasında dürtmesini istiyor: "Tanrı bunu neden yaptı? Buna neden izin verdi? Bunun olmasına neden izin verdi? Neden bunu zaten yapmadı? Sadece anlamıyorum." Sorularınız olması sorun değil, ama O'nun sevgisini sorgulamak da uygun *değildir*. Ve O'nun sadakatini sorgulamak doğru *değildir*.

Havarilerin teknede olduğu ve İsa'nın sırt üstü bir yastık üzerinde uyuduğu zamanları hatırlayın. Fırtına çıktı. Öfkelendi. Sonunda havariler İsa'ya gittiler, O'nu sarstılar ve dediler ki: "İsa! İsa, kalk! Ölmekte olmamızı umursamıyor musun? Burada yok olmamızı umursamıyor musun?" Ayağa kalktı ve durumu ele aldı, ama onlara baktı ve şöyle dedi, "Neden bu kadar korkuyorsun? Nasıl oluyor da hiç inancınız yok?" (Markos 4:37-40) Soruyu cevaplayabilir misiniz? Neden bu kadar korku doluydular? Neden iman etmediler? O'nun sevgisini sorguluyorlardı. Onlar sevgide mükemmel kılınmadılar ve sorguluyorlardı, "Tanrım, umursamıyor musun? İsa! Hepimiz boğulurken orada yatıp uyuyacak mısınız? Umursamıyor musun?" Bu Tanrı'ya hakarettir.

Her zaman Tanrı'nın tarafında kalın. Bir şeyleri bilmediğinizde ve neden ya da neden olmadığını anlamadığınızda, gözyaşlarınız ve sorularınız arasında bile, Tanrı'ya bakın ve şöyle deyin, "Tanrım, bunu anlamıyorum, ama şunu biliyorum: Bana sadıksın. Beni sevdin, *beni* seveceksin ve beni *asla* hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Gözlerim Senin üzerinde. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum." O seni seviyor.

Size söylüyorum, bunu ne kadar çok anlarsanız, inancınız o kadar yükselmeye başlayacaktır. Bildiğiniz bir sonraki şey, kaçırdığınız şey, Babanızın önünde yürüdüğünüz ve burnuna dokunduğunuz şey olacaktır. Gözlerinin içine bakacaksınız. Bununla başa çıkacaksınız. Bunun üstesinden geleceksiniz. Ama her zaman bir elinizi Baba'nın üzerinde tutun. O'nun tam orada olduğunu biliyorsunuz. O'nun sizi desteklediğini biliyorsunuz. Tanrı sizi seviyor.

O'nun bir şeyler *yapabileceğini* bilmek yeterli değildir. O'nun *yeteneğini* ve *kaynaklarını* sizin için kullanacağına ikna olmalısınız. Yasal bir itiraf alayına girmek zorunda değilsiniz, her



hareketten geçmek ve günde birkaç kez yapmazsanız, cehenneme mahkum edilmekten korkmak zorunda değilsiniz ve bu işe yaramayacak. Hayır! Ya her "i" yi noktalayıp her "t" yi geçmezseniz? O hala seni seviyor. O sizin kalbinizi bilir. Sahip olduğunuz ışıktaki yürüyorsanız ve nasıl yapılacağını bildiğiniz en iyisini yapıyorsanız, yeterince bilmeseniz bile, O size biraz daha fazlasını gösterecektir. Eğer bir hata yaparsanız, O sizi düzeltecektir.

Keith Moore'un başaracağına inanıyorum ve başaracağınıza ikna *olmanız gerekiyor!* Tüm yarışımı koşacağıma inanıyorum. Tüm kursumu sevinçle bitireceğim. Çizgiyi geçeceğim ve kurdeleyi vuracağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı beni seviyor.

Elçi Yuhanna'nın şöhret iddiası buydu. Tanrı'nın onu Yuhanna İncili'ni yazmak için ne zaman kullandığını hatırlıyor musunuz? Kendisinden "Yuhanna" ya da "Yuhanna, elçi" olarak söz etmek yerine, kendisini "Rab'bin sevdiği öğrenci" olarak adlandırdı. Kimden bahsediyoruz? John. Başını İsa'nın göğsüne koyan öğrenci kimdi? O, Rab'bin sevdiği öğrenciydi. "John" demek yerine adını değiştirdi.

Adınız ne? Siz de "Ben Rab'bin sevdiği öğrenciyim" diyebilirsiniz.

Eğer onu şu anda talep edecek olsaydınız, size büyük fayda sağlardı. Kimsin? O'nun sevdiği kişi benim. O'nun kimseyi sevmediğini söylemiyoruz. O'nun seni senin için sevdiğine inanan kişi ben *olamam*. O'nun seni senin için sevdiğine inanan kişi ben *olamam*. **"O beni seviyor" deyin.** Sadece etrafta dolaşın ve bunu söyleyin. "Beni seviyor. Tanrı beni gerçekten seviyor. Benden hoşlanıyor. Bu sabah beni düşünüyor. Bu sabah benim için bir şeyler yapıyor. Benim için bir planı var."

Başarılı olacağıma bu kadar ikna olmamın nedeni, O'nun beni sevmesidir. Bir şeye ihtiyacım olursa, bana söyleyecektir. Eğer anlamazsam, bana tekrar söyleyecektir. Eğer üç ay boyunca anlamazsam, bana doksan üçüncü kez söyleyecektir. Eğer ihtiyacı olursa, sesi yükseltecektir. İhtiyacı olursa, yanımdan dört kişi gönderecek ve şöyle diyecek: *Keith... Size burada bir resim çizeyim...* Bunu benim için yapacağına inanıyorum. Denememekten bahsetmiyorum; Sadece ihtiyacım olup olmadığından bahsediyorum. Eğer ayak parmağımı saplarsam ve düşersem, beni alacağına inanıyorum. Eğer yanlış bir dönüş yaparsam, beni yakalayacak ve şöyle diyecek: *"Keith, öyle değil; bu şekilde.* Bana yardım edecek. Bana öğretecek. Beni düzeltecek. Bana rehberlik edecek. O bunu yapacak çünkü O beni seviyor.

Eğer buna gerçekten inanıyorsanız, nasıl "O'nun beni iyileştireceğini sanmıyorum" diyebilirsiniz? Bu çelişkilidir. "Ah, O beni seviyor, ama faturalarımı ödememe yardım edeceğini sanmıyorum." Bu işe yaramaz, değil mi? Eğer O beni seviyorsa, bana yardım edecektir ve O zaten bana yardım etmiştir.

Tanrı bizi seviyor. Size Tanrı'nın bizi sevdiğini bilmemizin bazı nedenlerini vermek istiyorum ve bu düzenin özel bir önemi yoktur.

**1. Neden: Tanrı'nın bizi sevdiğini biliyoruz çünkü Kutsal Kitap bize böyle söylüyor.**

## Tanrı Beni Seviyor

Bunu gerçekten yavaşça gözden geçirmeme izin verin: İsa beni seviyor, sanırım? Hayır! Bunu biliyorum. Neden? Kutsal Kitap için -başka bir kitaptan bahsetmiyoruz- *Kutsal Kitap* bana bunu söylüyor.

Yeremya 31:3 şöyle der: "Rab onlara uzaktan göründü: Seni sonsuza dek sürecek bir sevgiyle sevdim. Ve böylece şaşmaz bir sevgiyle, seni kendime çektim." "Tanrım, bizi seviyor musun?" diye soruyorsunuz. Şöyle der: "Evet, seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu yüzden seni sevgi dolu bir nezaketle çizdim."

Birkaç yıl önce, yerde dua ediyor ve düşünüyordum ve Rab anılarıma bazı şeyler getirdi. Bana benim için ne yaptığını gösterdi. Yuhanna 15:16'da şöyle dediğini anlıyorsunuz: "Sen Beni seçmedin, ama ben seni seçtim ve seni tayin ettim, böylece gidip meyve üretebilirsin ve meyven dayanabilirsin. Sonuç olarak, Benim Adımdaki Baba'ya ne sorarsanız isteyin, O size verecektir." Bunları sevincimizin dolu olması için söyledi (ayet 11). "Seni ben seçtim" dedi. Ve ben de "*Sunak çağrısına cevap verdim*" diye düşünüyordum. "Keith, seni duyabileceğin ve cevap verebileceğin bir yere götürmek için yıllarca senin üzerinde çalıştım" dedi. Eh, O yaptı.

"RHEMA İncil Eğitim Merkezi'ne gittik" dedim ve Rab dedi ki, "Keith, inancını sana sağlayabileceğime inanabileceğin yere getirmek için yıllarca senin üzerinde çalışıyordum." Ve O lütfu ekledi, gücü ekledi, bizi emzirdi ve kartalların kanatlarında taşıdı.

Kaç kez "inancımızda iyilik yaptığımızı" ve nasıl olduğunu bildiğimiz en iyisini yaptığımızı düşündük, ama resmin tamamını görmüş olsaydık, O'nun bizi taşıdığını görürdük? "Evet, seni sevdim" dedi.

Yuhanna İncili'nde ve Birinci Yuhanna'da bu konuda çok şey vardır. İsa Yuhanna 16:27'de konuştu ve söylediklerinin doğru ve gerçek olduğunu biliyoruz. Dedi ki, "Baba'nın kendisi seni seviyor, çünkü beni sevdin ve Tanrı'dan geldiğime inandın."

Yuhanna 17'de İsa dua ediyor. O'nun dualarına cevap verdiğine inanıyor musunuz? Yuhanna 17:23'te İsa şöyle dedi: "Ben onların içindeyim ve sen de benim içimdesin ki onlar mükemmel bir yapılsınlar. O zaman dünya beni senin gönderdiğini ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini bilecek." Bunu görüyor musunuz? İsa dedi ki: "... Dünya Beni gönderdiğini bilsin ve dünya da Beni sevdiğin gibi onları sevdiğini bilsin." Baba'nın İsa'yı sevdiğine ve sevdiğine inanıyor musunuz? Demek istediğim, her gün gökten Tanrı'nın sesini duymuyorsunuz, "Bu, içinde çok memnun olduğum sevgili Oğlum." (Matta 3:17) Ama burada O bize, şimdi, O'nun içinde olmakla, O'nu sevdiği gibi bizi de sevdiğini söyler. Bunu anlamaya çalışmayın – sadece inançla inanın.

Bunu yüksek sesle söyleyin: "**İsa'yı sevdiği gibi beni de seviyor.**"

Dünyanın bunu bilmesini istiyor. O, dünyanın sizi sevdiğini bilmesini istiyor ve tıpkı İsa'yı sevdiği gibi beni de seviyor.

Birinci Yuhanna 3:1 şöyle der: "Baba'nın bize Tanrı'nın çocukları olarak adlandırılmamız için ne tür bir sevgi verdiğini görün..." İşte bu aşk. Ben Tanrı'nın bir oğluyum. Sen Tanrı'nın bir oğlusun. Erkek ve kadın, hepimiz Tanrı'nın oğullarıyız.

Vahiy 3:9'da şöyle dedi: "Bu nedenle, Şeytan'ın sinagogundaki insanları (Yahudi olduklarını ve gerçekte olmadıklarını söyleyen, ama yalan söyleyenleri) getireceğim - gelip ayaklarınızın dibinde eğilmelerini ve Seni sevdiğimi anlamalarını sağlayacağım. Evet, şimdi eleştirilebiliriz ve alay konusu olabilir, zulüm görebilir ve "zayıf" olarak adlandırılabiliriz. Bize "zayıf" denebilir ve "cahil" denebilir, ancak bu şey bitmeden önce, düşmanlarımız ayaklarımıza getirilecek ve O herkesin bizi sevdiğini görmesini sağlayacaktır. O bizi seçti.

Bu bizim şöhret iddiamız olacak. "Sen kimsin?" O'nun sevdiği kişi benim. O kadar yüce ve yüce, o kadar kibirli ve sert boyunlu olan insanlara gelince, O isyan eden ve O'nun Kilisesi hakkında çok küfürlü bir şekilde konuşan insanlara gelince, O onları getirecek ve burunlarını ayakkabınıza doğru indirecek ve "Şimdi burada görüyorsunuz: Onları seviyorum" diyecek. O zaman şöyle diyeceğiz, "Evet, O beni seviyor. Sana söyledim!"

Kendimizi savunmak ya da haklı çıkarmak zorunda değiliz. Diğer insanları O'nun bizi sevdiğine ikna etmek zorunda değiliz. Bunu Kendisi gösterecek. O bunu tam burada ve şimdi O'nun korumasıyla, sevgisiyle ve kutsamasıyla yapar. Tanrı ile ne kadar yakın yürürseniz, Tanrı'nın sizi sevdiğini gören insanlar için giderek daha açık hale gelene kadar, O, yaşamınızda sevgisini o kadar çok tezahür ettirebilir. Onları da sevdiğini göstermek istiyor, eğer sadece O'na izin verirlerse. O bizi kutsamaktan zevk alır. Tanrı'nın bizi sevdiğini nasıl bilebiliriz? O bize yaptığını söyledi.

## 2. Sebep: Tanrı'nın bize olan sevgisi, dünyanın yaratılışından bellidir.

O bizi Kendi benzerliğinde ve suretinde yarattı. Kutsal Kitap bize şöyle der: "Dünyanın yaratılışından bu yana, Tanrı'nın görünmez nitelikleri – Tanrı'nın sonsuz gücü ve ilahi doğası – açıkça görülmüştür, çünkü bunlar Tanrı'nın yarattığı şeylerle anlaşılmalıdır." (Romalılar 1:20) Yaratılış 1:31'de, Tanrı yaptığı her şeyi gördüğünü söyler: Bu son derece iyiydi." Ve bu çok iyi!

Gençlerimizi, çocuklarımızı ve genç yetişkinlerimizi gerçekten oldukça önemsiz olduğumuza, Dünya'nın evrende o kadar da büyük bir mesele olmadığına ikna etmek için tüm güçleriyle çalışan bazı kafası karışmış ve kör bilim adamları, araştırmacılar ve filozoflar var. Biz insanların sadece çok gelişmiş hayvanlar olduğumuzu, bir maymundan çok daha özel olmadığımızı ve Dünya'nın diğer gezegenlerden daha özel olmadığını söylüyorlar. Dışarıda bu galaksilerin hepsi var ve biz gerçekten çok önemli değiliz.

Her şey önemsiz olduğumuzu hissetmemize neden olmaya yöneliktir. Sizce bu nereden geldi? İşte şeytan budur. Size söylüyorum, şeytan bizi kısıyor. Tanrı'nın huzurundaydı. O sevgide ve o mevcudiyette olmanın nasıl bir şey olduğunu bilir, ama kibri ve isyanı yüzünden onu kaybetmiştir ve geri alamaz. Şimdi siz ve ben O'nun birincil Arzusuyuz, sonsuzluk sevgisinde olmaya yazgılıyız ve şeytan buna dayanmıyor.

## Tanrı Beni Seviyor

İnsanlar bu konuda bize gülüyorlar, ama size söyleyeyim ve bunu özür dilemeden söylüyorum - biz O'nun birincil arzusuyuz. Tüm bu gezegenlerin var olmasının nedeni, Dünya'nın var olabilmesidir. Dünya'nın burada olmasının nedeni, bizim burada olabilmemizdir. O bizim için yaptı. Bu yüzden güneş var. Bu yüzden bir ay var. Bu yüzden diğer gezegenler var. Onlar bizim için.

Bilim adamları diyecekler ki, "Ne kibir. Ne cehalet." Hayır, *cahiller*. Bu sabah güneşin parlamasının nedeni tam size göre! Dünyanın dönmesinin nedeni tam size göre! Okyanusun kuma karşı gelmesinin nedeni tam size göre! Dünya şu anda olduğu gibi, orijinal olarak yaratıldığı zamanki gibi değildir. Düştü. Korkunç bir şekilde berbat oldu. Ancak düşmüş haliyle bile, orijinal güzelliğin bir kısmı kalır. Eğer kalbinizle dinlerseniz ve bakarsanız, parıldayan her yıldız "*Seni seviyorum*" diyor. Her dalga diyor ki, *seni seviyorum*. Yaratılıştaki her çiçek, her ağaç, her şey, her yaratık "*Seni seviyorum*" diyor. *Bütün bunları senin için yaptım. Seni ben yarattım ve bunu yaptım çünkü seni seviyorum. Seni seviyorum*. Bu yüzden rüzgar esiyor. Bu yüzden bir nefes daha alabiliyorum. Kalbinizi dinleyin. Ne diyor? Tanrı diyor ki, *seni seviyorum*. Bizi O yarattı.

### 3. Sebep: Tanrı'nın bizi kurtuluş nedeniyle sevdiğini biliyoruz.

"Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, ona iman eden herkes yok olmasın, sonsuz yaşama sahip olsun diye biricik Oğlu'nu verdi." (Yuhanna 3:16)

Romalılar 5:8 şöyle der: "Romalılar 5:8, "Tanrı övgüde bulunur" der ya da şöyle der: "O'nun bize olan sevgisi, biz henüz günahkârken, Mesih bizim için öldü."

Efesliler 2:4-5 şöyle der: "Ancak Tanrı merhamet bakımından zengindir. Yanlış yaptığımız şeylerin bir sonucu olarak ölüyken bizi Mesih'le birlikte hayata döndürdü. Bunu bize duyduğu büyük sevgi sayesinde yaptı."

Vahiy 1:5 şöyle der: "Mesih... ölümler arasından ilk doğan ve yeryüzünün krallarının hükümdarı. Bizi seven ve kanıyla bizi günahlarımızdan kurtaran kimse."

Kutsal Kitap ayrıca şöyle der: "Sevgi günahların çokluğunu kapsar." (1 Petrus 4:8)

Günah aracılığıyla insan tükenmiş, Tanrı ile olan yerini kaybetmiş, otoritesini kaybetmiş ve yeryüzündeki egemenliğini kaybetmişti. Ama Tanrı buna sahip olamazdı çünkü bizi çok seviyordu. Bizi geri almak zorundaydı. Bizim için düzeltmesi gerekiyordu. Buna dayanamadı. O'ndan ayrıldığımızı, indirgendiğimizi, soyulmamızı ve alçaltılmamızı sağlayamazdı. O, bunu istediği gibi yapmak zorundaydı – biz O'nun sınıfındayız, O'nun tüm ailesindeyiz, yönetiyor ve hüküm sürüyoruz. Bu yüzden O'nun bir planı vardı ve imkansız görünmesine rağmen yüzyıllar boyunca bu sevgi planına sebat etti ve Şeytan ona karşı savaşıyordu. Peygamberlerinin peygamberliğini yaptı ve meleklerini çalıştırdı. Bunun olması gerektiği zaman gerçekleştiğini ve her şeyin Kendi planının meyvesi için sıralandığını gördü.

Zamanın doluluğunda, İsa bir kadından doğdu ve Tanrı fiziksel alemde mükemmelliği gösterdi. Doğuşu dünyaya "*Seni seviyorum*" dedi. Her mesajı sevgi ve nezaket içindeydi. O zamanlar,

insanlar sadece Yasayı duymaya alışkındı. Bazen sadece Tanrı'nın yargısının yasal yorumunu duydular. Her şeyden çok konuşuldu. Fakat burada, Tanrı'nın gerçek ve tam doğası, birisi zina eylemine yakalandığında ortaya çıkar: "Kim günah işlemediyse, ilk taşı atmalıdır." (Yuhanna 8:7) Hepsi uzaklaştı. İsa kadına baktı ve sordu: "Hiç kimse seni kınamadı mı?" "Hayır" dedi. Dedi ki, "Ben de bilmiyorum. Git ve artık günah işleme." Şükürler olsun. İsa dünyaya dünyayı kınamak için değil, bizim kurtulabilmemiz için geldi. Ah, tatlı kurtuluş! Sahip olduğu en değerli şeyle bizi geri aldı. Gümüş ve altınla kurtarılmadık. Kuzu'nun değerli kanıyla kurtarıldık – içinde Tanrı'nın yaşamını taşıyan Kan. Tanrı'nın yaşamı bizim için döküldü ve döküldü.

Sonra şeytan gelir ve bize fazla bir değere sahip olmadığımızı söylemeye çalışır. Bu yalana inanmak için oldukça cahil olmalısın, değil mi? Eğer çok değerli değilsen, Tanrı neden bizim için bu kadar çok para ödesin? Bir milyon dolardan, bir milyar dolardan ya da bir trilyon dolardan bahsetmiyoruz. Dünyadaki tüm altınlar tek bir ruhu satın alamaz. Evrende değerli Kuzu Kanı dışında bir ruh satın alabilecek hiçbir şey yoktu. Ve O bunu ödedi. Onu döktü ve ödedi. Neden? O seni seviyor. Seni istiyor ve seni geri almak için her şeyi ödemeye hazır. Bunu okudunuz mu? Her şeyi ödemeye hazır.

Ne kadar korkunç bir bedel ödendiğini biliyor musun? İsa göreceğiniz ve duyacağınız kadar güçlüdür, ama bahçede kan terliyordu. "Eğer mümkünse, bu kupa benden geçsin" dedi. (Matta 26:39) Ama bizi satın alabilecek başka bir şey yoktu. Başka hiçbir şey bizi alamazdı. Bunun üzerine Baba, «Onları *istiyorum*» dedi. *Onlara sahip olmalıyım. Onlar Benim birincil arzumdur. Yap.*

İsa biliyordu ki, Bu bize her şeye mal olacak, *ama Baba, «Yap» dedi.*

İsa bunun korkunç bir bedel olduğunu biliyordu, ama Babası, «*Öde, çünkü onları istiyorum*» dedi.

Bunu yüksek sesle söyleyin: "**O beni seviyor. O beni seviyor.**"

O bizim için değerli bir bedel ödedi mi? Romalılar 8:31-32 şöyle der: "Peki bu şeyler hakkında ne söyleyeceğiz? Eğer Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşıdır? Kendi Oğlu'nu esirgemedi, O'nu hepimiz için feda etti. O da bize her şeyi özgürce Kendisiyle birlikte vermez miydi?"

Dostum, eğer Tanrı sizden herhangi bir şeyi geri tutacak olsaydı, bu O'nun Oğlu olurdu. Eğer Tanrı bir gün şöyle diyecekse, *Hayır, bu değil. Size bunu vermeyeceğim, bu O'nun Oğlu, O'nun biricik Oğlu olurdu.* 32. ayet şöyle der: "Eğer Tanrı O'nu bağışlamasaydı", eğer O'nu geri tutmasaydı ya da O'nu verme konusunda "hayır" demeseydi, "O da bize O'nunla ilgili her şeyi özgürce vermez miydi?" Eğer O size İsa'yı verseydi, size bir ev verecektir. Eğer O size İsa'yı verseydi, size bir araba verecektir. Eğer O size İsa'yı verseydi, bedeninizi iyileştirecektir. Bize İsa'yı verdiği zaman, bütün bu şeyleri O'nun içinde bize verdi. Bu yüzden O, "Her şey senindir" dedi.

Şeytanın Kilise'yi nasıl aldattığını ve ona nasıl yalan söylediğini görebiliyor musunuz? Bazı insanlar şöyle der, "Rab'bi bununla rahatsız etmek istemiyorum... Bunun Rab'bin isteği olup olmadığını bilmiyorum..." Sadece O'nun bizi ne kadar sevdiğine dair bir fikirleri yoktur. O bize

## Tanrı Beni Seviyor

bizi ne kadar çok sevdiğini zaten göstermiştir: O bize İsa'yı verdi. İşte bu kadar. Eğer O bize İsa'yı verecekse, "... O, O'nunla birlikte bize her şeyi nasıl özgürce vermeyecek?" Hallelujah! O bize her şeyi verdi!

Yuhanna 20:17'de, İsa ölümden ilk diriltildiği ve kadınların orada olup O'nu gördüğü zaman olanlardan çok etkilendim. O'na ibadet etmek için ayaklarının dibine çöktüler ve O dedi ki, "Bana tutunma, çünkü ben henüz Babama gitmedim..." Onlara, "Kardeşlerime gidin ve onlara, 'Babama ve Babanıza, Tanrıma ve Tanrınıza gidiyorum' deyin" der.

Arabulucumuz olmak için bedel ödendi ve O yüksellere yükseldi. Kutsalların Kutsallığında Kendi Kanını sundu ve sonsuz kurtuluşu elde etti. Onlara, "Git onlara Babama ve Babana, Tanrıma ve Tanrıma gideceğimi söyle" diyor. Yaptıklarından dolayı, Rab İsa'nın Babası olduğu kadar benim Babam olduğunu söyleyebilirim ve O, İsa'nın Tanrısı olduğu kadar benim de Tanrımdır ve beni İsa'yı sevdiği kadar sever.

Bazıları şöyle diyor: "Buna inanıp inanamayacağımı bilmiyorum. Bunun nasıl olabileceğini anlamıyorum." Göremediğiniz birçok şey var, ama inanabilirsiniz. Akıl yürütmeyi ve anlamaya çalışmayı bırakın ve sadece inanın.

"Buna inandığımı nasıl anlayabilirim?" diye sorabilirsiniz. Kalbiniz etkilenecek. İnancınız ortaya çıkmaya başlayacak ve büyük görünen şeyler o kadar da büyük görünmeyecek. Bir zamanlar sorguladığınız şeyleri, artık sorgulamayacaksınız. Neden? Çünkü eğer O size İsa'yı verirse, size her türlü iyi şeyi verecektir.

### 4. Neden: İsa'nın bizi sevdiğini biliyoruz çünkü O hala veriyor.

Kendisini ve kanının son damlasını vermiş olmasına ve ölümden diriltildiği zaman tüm bedeli ödemiş olmasına rağmen, bu son değildir. O hala veriyor.

İbraniler 7:25 şöyle der: "Bu yüzden Tanrı'ya Kendisi aracılığıyla yaklaşanları tamamen kurtarabilir, çünkü O her zaman onlar için Tanrı'yla konuşmak için yaşar."

İsa, yeryüzündeki son saatlerinden hemen önce, öğrencileriyle birlikte son Fısıh yemeğindeydi. Akşam yemeğinin bir noktasında ayağa kalktı, paltosunu çıkardı ve bir köle gibi etrafına bir havlu sardı. Bir su havzası aldı ve öğrencilerinin yanına gitti.

Şimdi bunu sadece dini olarak duymayın. İsa -Efendi, Tanrı'nın Oğlu, Kilise Başkanı, kralların Kralı, Lordların Rabbi- bir havlu taktı, öğrencilerinin önünde diz çöktü, biraz su aldı ve ayaklarını yıkamaya başladı. Bir sonrakine, sonra bir sonrakine gitti. Petrus'a ulaştı ve Petrus şöyle dedi: "Hayır! Ayaklarımı yıkamıyorsun." Petrus'un neden böyle hissettiğini anlayabilirsiniz. İsa'dan bahsediyoruz; önünüzde diz çöküp ayaklarınızı yıkıyor. İsa, "Şu anda ne yaptığımı bilmiyorsun, ama daha sonra bileceksin" dedi. Petrus, "Hayır. Ayaklarımı yıkamıyorsun." İsa, "Eğer ben yapmazsam, o zaman senin de Benimle hiçbir parçan yok" dedi. Rab'bin Petrus'u sevmesinin bir nedeni de budur çünkü Petrus şöyle dedi: "Tamam, beni yıka. Ayaklarımı yıka. Bana banyo yaptırın." Petrus tövbe etmekte gecikmedi.

İsa dedi ki, "Ben hizmet edilmek için gelmedim. Hizmet etmeye geldim." (Yuhanna 10:45) Eğer bu sevgi değilse, dostum, bu nedir? Kralların Kralı senin ve benim için şefaet etmek için yaşıyor. Her gün ve her gece, O Baba'nın sağ elindedir. O bizim Avukatımız, Avukatımız ve Temsilcimizdir. Bizi talep ediyor. O bizim için ayağa kalkıyor. Bizim adımıza konuşuyor. O, itirafımızın Havarisi ve Yüksek Rahibidir. İmanla bir şey itiraf ederiz ve O bizi destekler ve "Evet" der. O, imanımız ve itirafımızla ilgili arabulucudur. Bu her gün. O bizi seviyor ve bizi önemsiyor.

### 5. Sebep: O'nun bize verdiği büyük armağanlardan dolayı bizi sevdiğini biliyoruz.

Tanrı bir armağan verendir, nihai Verendir. Daha önce bahsettiğim en büyük armağan İsa'dır. Bize İsa'yı verdi, ama bu son değildi. Ayrıca bize Kutsal Ruh'u verdi. Yeni bir arabadan ya da bir evden bahsetmiyoruz. O bize Kutsal Ruh'u verdi. Her dil konuştuğunuzda, Tanrı şöyle diyor: "*Seni seviyorum.*" *Bu yüzden size Kutsal Ruh'u verdim.* Üzerinizdeki meshedilmeyi her hissettiğiniz zaman, O diyor ki, *Ben sizi seviyorum.*

İsa ayrılmadan önce öğrencilerine baktı ve şöyle dedi: "*Çocuklar, hepinizin yardıma ihtiyacı var. Ama seni yetim bırakmayacağım. Seni çaresiz bırakmayacağım. Baba'ya dua edeceğim, çünkü seni seviyorum ve O sana başka bir Tesellici verecek. O sonsuza dek sizinle birlikte kalacaktır. O senin içinde ve senin üzerinde olacak. O size öğretecek, size yol gösterecek ve gelecek şeyleri gösterecek. Sabahları vaaz vermenize, dua etmenize, kehanet etmenize ve saçlarınızı düzeltmenize yardımcı olacak. İşe gitmene yardım edecek. O sizi sevdiği için, kalbinizin her atışında ve aldığınız her nefeste size yardım edecektir. O sizin içinizde olacak. Sürekli yardıma sahip olacaksınız.* Oh, O bizi seviyor. O bize Kutsal Ruh'u verdi, ama hepsi bu kadar değil. Kutsal Ruh ile, Ruh'un tüm armağanlarını ve tezahürlerini dahil etmeniz gerekir. (1 Korintliler 12) Neden bize bilgi sözleri verdi? O bizi seviyor. Neden bize bilgelik ve ruhları ayırt etme sözleri verdi? Çünkü O bizi seviyor. Neden bize şifa armağanları verdi? O bizi seviyor. Dahası da var.

Mesih göğe yükseldiğinde, insanlara armağanlar verdi. Efesliler 4:11-12 şöyle der: "Bazı elçiler, bazı peygamberler, bazı müjdeciler ve bazı papazlar ve öğretmenler verdi. Amacı, Tanrı'nın halkını Mesih'in bedenine hizmet etme ve onu inşa etme işi için donatmaktır." Neden? Çünkü O bizi seviyor. Bize bu hediyeleri verdi ve her kullanıldıklarında, onları güzelce sarılmış bir hediye olarak düşünmelisiniz. Noel ağacının altındaki küçük bir kutudan bahsetmiyoruz; İnsanlardan, ruhsal armağanlardan, hizmet armağanlarından bahsediyoruz.

Süleyman, babası Davut'un krallığında hüküm sürmeye başladığında, Davut'u her zaman seven Hiram'a, Tanrı'nın evini inşa etmek için sedir ve başka şeyler istediğini söyledi. Hiram bir elçi gönderdi ve şöyle dedi: "Süleyman, Tanrı'nın seni neden kral yaptığını biliyor musun? Çünkü O bu insanları seviyor." (2. Tarihler 2:11) Tanrı onlara bilge bir kral verdi.

O bize elçiler ve peygamberler verdi. Bunlar Mesih'in bedenine armağanlardır ve Tanrı bu armağanlar aracılığıyla Kendisini ortaya çıkarır, ifşa eder ve ifşa eder. Bunlar size hediyelerdir.

Kardeş Kenneth Hagin gibi insanlar Tanrı bizi sevdiği için gönderildiler. "Onları çok seviyorum, onlara büyük bir hediye vereceğim" dedi. *Onlara ne verebilirim? Onlara bazı elçiler vereceğim -*

## Tanrı Beni Seviyor

*bu büyük bir armağan- ve peygamberler, müjdeciler, papazlar ve öğretmenler. Onlara bazı gerçek hediyeler vereceğim. Tanrı nasıl hediye verileceğini bilir.*

Bize yardım etmek, bize öğretmek, rehberlik etmek, duada bize yol göstermek, bize peygamberlik etmek, bizi inşa etmek, bizi geliştirmek, ıslah etmek ve bize talimat vermek için bize armağanlar verir. Neden? O bizi seviyor. Ne zaman birinin kürsünün arkasına geçtiğini görsek, Tanrı'nın "*Seni seviyorum*" dediğini duymalıyız. *Bu yüzden onları buraya gönderdim. Bu yüzden onları sana verdim - çünkü seni seviyorum.*

Bunu yüksek sesle söyleyin: "**O beni seviyor. O beni seviyor.**"

### **6. Sebep: O'nun bizi sürekli koruması ve hükmü nedeniyle sevdiğini biliyoruz.**

O'nun koruması olmasaydı, şimdiye kadar kaç kez öldürüleceğinizi biliyor musunuz? Başlamak için, iki yaşındayken düşünün. Meleği sizi kaç kez bunun yerine bu yöne yönlendirdi? Neredeyse kenardan inecektin ve O seni geri çekti. Küçükken birçok şey olur, hatırlamadığımız şeyler. O sizi kaç kez korudu ve bağışladı? Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki, onlar gerçekleşmedi. Her gün nelerden kurtulduğunuzu bilmiyordunuz. Şeytan dışarıda bizi öldürmeye çalışıyor, ama eğer Tanrı ile birlikte yürürsek, bize dokunamaz. Rab, şeytanın yaptığı her planın ve her şeyin üstesinden gelmemize yardım eder. O bizi korur, yukarı çeker, korur ve bize rehberlik eder.

Ve hüküm: O sizin ihtiyaçlarınızı karşıladı mı? Yediğiniz her yemekte, O diyor ki, *Ben sizi seviyorum*. Sahip olduğun her kıyafetle, Tanrı diyor ki, *Seni seviyorum*. Uzanıp uyuyacak bir yeriniz var mı? Tanrı diyor ki, *seni seviyorum*. *Seninle ilgileniyorum*. *Seninle ilgilenmeye devam edeceğim*. Tanrı bizi seviyor.

### **7. Sebep: Tanrı'nın bizi birlikteliklerimizden, ailemizden ve arkadaşlarımızdan dolayı sevdiğini biliyoruz.**

Acts'te, "kendi şirketiniz" anlamına gelir. (4:23) Bunlar ilahi bağlantılardır. İnsanların senden hoşlandığını ve sadece çekiciliğin yüzünden ya da çok yakışıklı olduğun için seninle ilgilendiğini düşünebilirsin, ama gururunu incitmek zorunda kalacağım. İsraililer'e bir keresinde, Yasa'nın *Tekrarı'nda*, "*Tanrı'nın sizi sizin için seçtiğini sanmayın*. En kudretli olduğunuz için değildi; sen en küçüğüydün. Çok büyük olduğun için değildi; isyancıydın. Çünkü Babalarınıza bir söz verdi." (7:7-8) O sizi seviyor ve sizi seçti. O bizi seçti.

İyi arkadaşlarınız ve iyi aileniz var mı? Diğer türlerden bazılarında da sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz, ancak değişebilirler. Sizi seven ve yaşamınızı ya da ölmenizi önemseyen bazı insanlar var mı? Bu Tanrı'nın bir armağanıdır.

Her zaman yanınızda olan arkadaşlarınız var mı? Onları sabahın üçünde arayabilirsin ve seni almaya gelirlerdi. Onlar her zaman size yardımcı olacak arkadaşlardır. Bu bir hediye. Bunun nedeni çok pürüzsüz, kaygan ve harika olmanız değil. Çünkü Tanrı sizi seviyor ve bir arkadaşınız olmasını istiyor – yalnız kalmamanız için sizinle birlikte olacak biri. Tanrı'nın size doğaüstü bir şekilde getirmesi gereken bazı insanlar var. Size bakmazlardı bile, ve şöyle düşündüler, onları *pek* umursamıyorum, ama sonra O onların üzerine yürüdü ve hepsi bir anda,



nedense senden hoşlanıyorlar. Senden neden hoşlandıklarını bilmiyorlar, ama seviyorlar. Tanrı'nın sizi sevmesinin nedeni, size dostlar vermiş olmasıdır.

O size gerçekten sizin için dua edecek insanlar verdi. Dünyada duaya ihtiyacı olan birçok insan var, bu yüzden bir kişi kendisi veya bir başkası yerine sizin için dua ettiğinde, bu iyiliktir; bu bir hediyedir. Size zaman ayıracak, size para harcayacak, size bir yemek satın alacak veya size bazı kıyafetler alacak arkadaşlar verir. Bu Tanrı'dır. İnsan doğası bencildir ve çoğu Hıristiyan bile oldukça dünyevidir. Ama Tanrı insanları hareket ettirdiğinde ve etrafınızda toplandıklarında, size sarılırlar ve şöyle derler, "Vay canına, seni seviyoruz. Biz senin arkadaşlarınız," Tanrı seni seviyor. Sizin için hareket ediyor, size yardım ediyor ve sizi onlar aracılığıyla cesaretlendiriyor.

Hiç dünyanın en iyisini deneyimlemediğiniz bir zaman geçirdiniz mi ve birisi ortaya çıktı ve doğru zamanda, doğru şeyi söyledi mi?

Bakanlar her zaman iyi mektuplar almazlar. Bazen kötü harfler vardır. İnsanlara yazdım ve bana dünyaya bir iyilik yapmam ve bakanlıktan çıkmam gerektiğini, insanları incittiğimi söyledim. İnsanlara zarar verdiğimi ve onları sevseydim dışarı çıkacağımı söylediler.

Bazen şeytan insanlara ilham verir, böylece ne söyleyeceklerini bilirler - yanlış zamanda yanlış şey. Onları dinlerseniz, cesaretiniz kırılmış hissetmeye başlarsınız.

Oh, ama Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki, dört arkadaşınızın kapınıza gelip "Sen en büyüğün. Sen adamsın. Sizi seviyoruz. Meshedildin. Sen Tanrı'nın bir adamısın. Şu an için söz sende." Sizi destekleyecek, pompalayacak, inşa edecek ve size yardım edecektir. Bütün bunları neden yapacak? Çünkü O sizi seviyor.

### **8. Sebep: Tanrı'nın bizim için yanıtladığı tüm dualardan ve bizim için sağladığı tüm zamanlardan dolayı bizi sevdiğini biliyoruz.**

O'nun sevgisinden nasıl şüphe edebilir ve O'nu sorgulayabilirsiniz? Tek yapmanız gereken sadece biraz düşünmek. Kaç kez dua ettiniz, bazen yarısı inançsızlıkla, ama o zamanlar bildiğiniz en iyisi buydu? Etrafta yuvarlandın, bir kutsal yazıyı diğeriyle koyamadın ve sadece acınası davrandın. Ama siz o zamanlar bildiğiniz en iyi şeyi yapıyordunuz ve Tanrı dedi ki, *Bu oldukça yakın. Hadi, hadi gidelim.* İnsanlar legalizm üzerine kafa yoruyorlar. Öğle yemeğinden önce kırk üç kez itiraf etmezlerse ve Kral James Versiyonunda olduğu gibi tam olarak söylemezlerse, bazı yasal boşluklar olacağından ve bunu kaçıracaklarından korkuyorlar. Hayır! Tanrı yüreğinizi görür. İman kalptendir. Bu, her şeyi yanlış dua edebileceğiniz, hepsini berbat edebileceğiniz ve aptalca söyleyebileceğiniz anlamına gelir ve Tanrı, "Ne demek istediğini biliyorum" der.

Bir şey için inandığım zamanlar oldu ve yanlış şeyi söyledim ve yanlış şeyi iddia ediyordum. Ama sonra doğru olan şey oldu ve fark ettim ki, *Oh, evet, Tanrım – demek istediğim buydu. Ne demek istediğimi biliyordun. Yanlış söylediğimi biliyordun. Üzgünüm.* Ve dedi ki, *evet, ne demek istediğini biliyordum.* Zafer! Çünkü O beni seviyor.

Sadece Tanrı'yı övün ve Tanrı'ya şükredin, çünkü O sizi seviyor. Başka birinden bahsetmiyoruz: o sensin -O seni seviyor.

## Tanrı Beni Seviyor

Dedi ki, "Evet, seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu yüzden seni sevgi dolu bir nezaketle çizdim." (Yeremya 31:3) Bizi tövbeye götüren Tanrı'nın iyiliğidir. (Romalılar 2:4) Bu Tanrı'nın lütfudur.

Şeytan bizim üzerimizde çalışmaya ve bencillğe boyun eğmemizi, minnettar olacağımız hiçbir şeyimiz olmadığını düşünene kadar kafamızın karışmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar düşündükleri noktaya gelebilirler, *Tanrı beni gerçekten umursamıyor*. Bu, duyabileceğiniz veya inanabileceğiniz en kötü yalanlardan biridir. Ben buna inanmıyorum. Bir an için eğlendirmeyi reddediyorum. Tanrı bana olan sevgisini kanıtladı. Asla sorgulamamalı ya da bir dakika boyunca şüphe etmemeliyim. O'nun sevgisini sorgulamak, O'ndan şüphe etmektir.

O'nun sevgisi içinizde güçlendikçe, korkuyu dışarı iter ve başarılı olacağınızı fark edersiniz.

Bunu yüksek sesle söyleyin:

**Ölmeyeceğim; Yaşayacağım.  
Finansal olarak altına girmeyeceğim; Gececeğim.  
Ailem yok edilmeyecek; başaracağız.  
Çocuklarım başarılı olacak. Evliliğim başarılı olacak.  
Bakanlığım başarılı olacak. Benim kilisem başarılı olacak.  
Başarılı olacağım çünkü Tanrı beni seviyor.  
O beni seviyor ve ben de buna güvenebilirim. Hallelujah!**

Şu duayı edin:

**Baba, iyiliğin için sana teşekkür ediyorum. Sevginiz için teşekkür ederiz. Bu şeyleri kalbimde ortaya çıkarmaya, onları hatırlamama getirmeye ve beni gerçekten ne kadar önemseydiğinizi çok açık, çok güçlü bir şekilde görmeme yardımcı olmanız için dua ediyorum. Benim için ne kadar çok şey yaptığınızı ve benim için ne kadar çok şey yaptığınızı ve benim için yapmayı planladığınız her şeyi görmeme yardım edin. Bunu sonsuza dek önceliğim olarak tutmama ve kutsallık içinde yaşamama yardım et. Rabbim, beni sevdiğin için sana teşekkür ederim. Seni seviyorum. Benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Beni bu kadar sevdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.**



# TANRI BENİ SEVİYOR

Tanrı sizi seviyor. O sizi gerçekten, gerçekten seviyor – tıpkı İsa'yı sevdiği gibi. Ve O'nun sizi sevdiğini bildiğiniz zaman, bu birçok sorularınızı, hayal kırıklıklarınızı ve tereddütlerinizi ortadan kaldırır.

İnancınız ortaya çıkıyor ve bunu başaracağınızı biliyorsunuz – olağanüstü olduğunuz için değil, O sizi sevdiği için!



Keith Moore, Branson, Missouri ve Sarasota, Florida'daki Moore Life Bakanlıkları ve İnanç Hayatı Kilisesi'nin kurucusu ve başkanıdır.

Bu kitap Moore Life Ministries/Faith Life Church'ün ortakları tarafından ücretsiz olarak size verildi.

Keith Moore'un öğretici mesajları teknoloji vasıtasıyla çevrilmiştir. Personelimiz bu dili konuşmamaktadır ve çevirinin doğruluğunu teyit edememektedir.



*Moore Life Ministries*  
6009 Business Blvd.  
Sarasota, FL 34240  
(941) 702-7390 | moorelife.org  
BK25TR

NO CHARGE - SEED



ISBN: 978-1-940403-29-8